



# Zwarte Woud

Het Zwarte Woud situeert zich in Zuidwest-Duitsland, in de deelstaat Baden-Württemberg. Men noemt het 'Schwarzwald' de meest pittoreske streek van Duitsland, circa 160 kilometer lang en 22 tot 60 kilometer breed. Het hoogste punt ligt op 1.493 meter hoogte. Het Zwarte Woud is ontegensprekelijk een befaamd toeristisch gebied en een geliefd vakantieoord. Het is omringd door hoge sparrenbossen, wijngaarden en oneindige bossen, men geniet er van de panoramische vergezichten, de mooie vakwerkhuizen, de schilderachtige dorpjes, de heerlijke 'Schwarzwald-torte', en de idyllische hoekjes.

De heenreis gaat via Thionville, Metz en Strasbourg; vervolgens steken we de Rijn over en komen we in het Zwarte Woud. Een klein bezoek aan Gengenbach brengt ons al in de sfeer. We volgen onze route verder langs de **Schwarzwaldkliniek** naar **St. Märgen**, waar we ons installeren in het hotel en van ons avonddiner genieten. We verblijven in **hotel Hirschen**, een familiaal hotel met uitstekende keuken en ideaal gelegen als vertrekpunt van onze uitstappen.

We brengen een bezoek aan het **Vogtsbauernhof** in **Gutach**, dat de culturele landbouwgeschiedenis van het hele gebied van het Zwarte Woud doet herleven. Zes historisch ingerichte boerderijen vertegenwoordigen de kenmerkende architectuur van het Zwarte Woud van herkomst. Hier vinden we verschillende tentoonstellingen om de regionale bijzonderheden te illustreren (zoals bijvoorbeeld het maken van horloges, weverij, ... Aanvullende gebouwen zoals pakhuizen, molens en een houtzagerij, geven vorm aan het beeld van het Zwarte Woud van vroeger. In **Triberg** vinden we de grootste watervallen van Duitsland, waar de rivier, de Gutach, zich in zeven stappen 163 meter naar beneden stort. Een mooie afdalende wandeling langs de waterval voor de liefhebbers. Hier bezoeken we ook het Heimatmuseum met een rijke verzameling aan **koekoeksklokken, klederdrachten, keramiek**, ... In de omgeving zien we ook de grootste koekoeksklok ter wereld. We volgen een mooie route doorheen het prachtige Glottertal met een bezoek aan het mooie **barokke kerkje** van St. Märgen en een bezoek aan de **Abdij St. Peter**. De abdij was een benedictijnenabdij in Baden-Württemberg. Hertog Berthold II van Zähringen verlegde het klooster naar het latere Sankt Peter. We volgen een stuk van de **Panoramastrasse**, op een aantal plaatsen, zoals 'de Kandell', waar we prachtige zichten hebben over de Rijn tot Elzas en Vogezen. Vervolgens brengt de route ons bij de **Titisee**. Hier maken we een boottocht op één van de grootste meren van het Zwarte Woud. Het meer is ontstaan door de Feldberg-gletscher en ligt 840 meter boven zeeniveau. We brengen een bezoek aan de feitelijke hoofdstad van het Zwarte Woud, **Freiburg**, gelegen in een belangrijk wijngebied. Bewonderenswaardig is zeker het oude centrum met de prachtige gebouwen, zoals bijvoorbeeld de toren van de Freiburger Munster, een meesterwerk van gotische bouwkunst, speciaal zijn hier de zogenaamde Bächle.

De laatste dag brengt onze terugreis ons in **Mannheim**, gelegen aan de samenvloeiing van de Rijn en Neckar, voor onze lunch en een bezoek aan de **Quadratstadt**. De binnenstad is aangelegd in de 16de eeuw volgens een schaakbordpatroon. Na onze middagpauze in Mannheim gaat het verder huiswaarts.



**5 DAGEN**  
€ 859

Zondag 21 tot donderdag 25 juli

**Inbegrepen:**

BTW | wegen- en verblijfstakingen | reis per comfortabele autocar | 4 overnachtingen in St. Märgen | verzorging op basis van volpension van avondmaal 1ste dag tot de middaglunch 5de dag, ontbijtbuffetten, middaglunches, verzorgde avonddiners | alle uitstappen | rondritten | annulatieverzekering | entree Vogtsbauernhof

**Niet inbegrepen:**

dranken | toegangsgelden: waterval Triberg € 3, museum Triberg € 8, boottocht Titisee € 4 | toeslag éénpersoonskamer € 40